

ZONSVERDUISTERING



We hebben allemaal de gedeeltelijke zonsverduistering kunnen zien die op 11 augustus 1999 heel Nederland omhoog liet kijken. Ik was zelf in Noord Frankrijk, waar de verduistering totaal was. Een onvergetelijke beleving die het waard is er een eind voor te reizen. Totale zonsverduisteringen, of ook wel 'eclipsen' gebeuren als Zon, Maan en Aarde in een lijn staan. De maan bedekt, optisch gezien, de Zon, en de schaduw van de maan valt op de aarde, in een beperkt gebied. Zie voor de astronomische uitleg het artikel op Wikipedia.

Eclipsen zijn logischerwijs van grote psychische



invloed geweest in tijden dat men nog niet wist dat het hier om een normaal astronomisch fenomeen gaat. men zag er de ondergang van de wereld in, een slecht teken, een angstige gebeurtenis die mensen de kerken injoeg om God te bidden het onheil af te wenden. En zie: het licht keerde terug.

Sinds ik zelf een eclips heb meegemaakt kan ik me alles voorstellen bij het omineuze gevoel dat het oproept; Vogels zwijgen, de natuur wordt in enkele seconden doodstil, alsof ze de adem inhoudt voor wat er komen gaat. Op het hoogtepunt is de duisternis bijna totaal, en de zonnecorona straalt aan de hemel zoals je hem normaal nooit te zien krijgt. En dan wordt er een reepje licht onthult ergens aan de rand van de zwarte schijf, en dat reepje wordt snel groter. De natuur komt weer tot leven, de vogels zingen verheugd. Allicht dat de planten elkaar ook feliciteren.

Niets meer aan de hand.

Maar zelfs in onze tijd zijn er mensen die een zonsverduistering zien als een kwaadaardig omen. Ik weet van mensen die op die bewuste 11de augustus groepsrituelen uitvoerden, omdat ze er vast van overtuigd waren dat er met de astronomische duisternis ook een spirituele duisternis op aarde zou neerdalen. Zo diep zit blijkbaar de mythologie rond een eclips verankerd in ons collectieve bewustzijn.

Nu lees ik in *Fortean Times* van 1996 over een eclips die zich voordeed in Azië, op 24 oktober 1995.

Daar had de gebeurtenis de nodige impact.

Volgens een Hindoe mythe vindt een eclips plaats wanneer *Rahu*, demon van de duisternis, probeert de zon te eten. Zijn alter ego is *Ketu*, de demon van de maansverduistering. Beiden worden door astrologen ook wel voorgesteld als 'onzichtbare planeten', vijanden van Zon en Maan. Het is erg onwaarschijnlijk dat de vaardige Indiase astrologen niet wisten wat een zons- of maansverduistering werkelijk was, maar zij legden hun kennis vast in mythologische taal, die door de bevolking verre van symbolisch werd opgevat.



Daarom: de enige manier om te voorkomen dat de zon wordt opgegeten is Rahu te vriend te houden met veel offers, of hem weg te jagen met veel lawaai. Die Hindoe-gedachte heeft zich ook over landen uitgespreid die voornamelijk Boeddhistisch zijn.

Zo waren waarzeggers in Thailand al weken doende het publiek aan te sporen zwarte kippen, zwarte likeur, zwarte eieren en zwarte rijst te offeren aan Rahu, in de hoop dat hij zijn eetlust op een andere manier kan bevredigen. In Vietnam werd een kakofonie op touw gezet met potten en pannen, en in Cambodja werden geweren in de lucht afgevuurd.

Bij deze speciale zonsverduistering voegde het feit dat het net *Diwali* was, het Hindoe Lichtfeest, niet onaanzienlijk toe aan de paniek, en het volk werd geadviseerd om alle traditionele gerechten van Diwali op te eten vóór de eclips begon.

Duizenden saddhu's en pelgrims verzamelden zich bij het meer van *Kurukshetra* om er ritueel te baden, want in het epos van de Mahabaratha staat geschreven dat ieder die in dat meer baadt ten tijde van een eclips zal gered worden. Gered waarvan?

Zwangere vrouwen vermeden rond de eclips het hanteren van messen uit angst dat hun baby zou worden geboren met ontbrekende ledematen. Een verwant geloof bestaat ook in Mexico: als een zwangere vrouw een eclips gadeslaat zal haar kind met een schisis (gespleten verhemelte) geboren worden.

Het op het eerste gezicht niet zo voor de hand liggende verband zit 'm in het idee dat er een 'hap' uit zon of maan wordt genomen.

Logisch, toch?