

## WENDIGO



Wrong Place Wrong Time. In juli 2008 werd *Tim McLean* ◀, een 22 jarige slapende buspassagier in een Canadese Greyhoundbus door een gek die naast hem zat vermoord, onthoofd en gecannibaliseerd. De arme jongen had de verkeerde plaats gekozen. Wat er over de krankzinnige 40 jarige *Vince Weiguang Li* ▼ kwam om zo'n daad te begaan is everyone's guess, maar op instructie van de verdediging beweerde hij overtuigd geweest te zijn dat Tim een Alien was. Het slagersmes dat hij bij zich droeg getuigt van een minder plotseling inzicht.

In de pers wordt Li schizofreen genoemd. Schizofreenen zijn zelden agressief tegen de buitenwereld, en dus is die diagnose waarschijnlijk verkeerd. Je moet er toch een etiket opplakken, dondert niet wie daar dan weer de dupe van worden.

Getuigen zagen hoe Li als een robot naar de uitgang liep,

McLean's hoofd in z'n tasje.

Natuurlijk werd hij opgesloten, en 'behandeld', want zo iemand kun je niet in de gevangenis stoppen, dat loopt niet goed af.

Nu lees ik dat Li wat meer vrijheid krijgt en dat hij onder begeleiding z'n gang mag gaan.

Ook dat loopt niet goed af, dat weten we van te voren. Op zeker ogenblik zal hij ontsnappen en met een ander hoofd in zijn tasje thuiskomen. Daar kunnen we vergif op innemen, ook al beweert Li zelf dat hij het affreuzen van zijn daad heeft ingezien en het nóóit meer zal doen.

Stel je voor! Hij slikt braaf zijn medicijnen, en Aliens zal hij, zegt hij, niet meer tegenkomen.

Een hele geruststelling, we kunnen weer rustig met de bus.



Zo'n daad maakt wat los. Moord is aan de orde van de dag en we zijn eraan gewend, maar moord zonder motief en zonder ruzie, zonder provocatie en zonder emotie, dat is niet 'gewoon' meer.

Dat is paranormaal.

Er zijn meer gevallen bekend van mensen die achteraf zeiden door 'iets' gedwongen te worden hun familie te vermoorden voor ze er op los schoten.

Persoonlijk heb ik iemand gekend die voortdurend stemmen in zijn hoofd hoorde die hem zeiden zijn kinderen te vermoorden. Hij bood er goddank weerstand aan, en...hij was niet schizofreen.

Entiteiten die genieten van dood en vernietiging bestaan, en in principe kan iedereen ze binnenhalen, al was het alleen maar omdat hun bestaan ontkend wordt. Vermoedelijk was Li gastheer voor iets wat hij zelf toegang had verschaft, met vreselijke gevolgen.

Dat men bij zo'n onmenselijk misdrijf terugvalt in mythische voorstellingen is ook al geen wonder. Het is opmerkelijk dat juist mythologie in deze computergestuurde tijd prominent de kop opsteekt zodra we iets gruwelijks niet kunnen verklaren. Daaruit blijkt alleen maar dat onze oudste hersendelen nog steeds erg goed functioneren. Oude droombeelden en nachtmerries belagen ons, en daar helpt geen rationalisatie tegen.

Zo lees ik in dit speciale geval hoe Li in verband wordt gebracht met de '*Wendigo*', een mythisch monster dat een prominente rol speelt bij verschillende Indianenvolken van Noord Amerika, waaronder in de eerste plaats de Algonquin, een volk van - ooit- honderden stammen over het hele continent.

Volgens de Algonquin is de Wendigo een kannibalistisch creatuur, dat bezit kan nemen van een mens die zich open stelt, in de regel door het eten van mensenvlees.

Net als vampiers bij ons werden doortimmerd met een houten paal door het hart om te voorkomen dat ze levend dood bleven en meer slachtoffers konden maken, werden mensen die ervan verdacht werden een Wendigo te zijn na hun dood onthoofd, zodat ze geen kwaad meer konden.

De Wendigo heeft volgens de meesten een menselijk aanzien, alleen stinkt hij naar rottend vlees. Maar wie op internet zoekt ziet een grote variatie aan Wendigo voorstellingen, want niemand heeft hem ooit op de foto gezet.

Het lijkt of deze technische tijd ons opnieuw terugwerpt op onszelf en onze diepste angsten.

De wereld zal vergaan, zeggen onduidelijke en valse voorspellingen, en miljoenen gaan erin mee, rationeel of niet, alsof we met z'n allen willen dat er een eind aan komt.

Fundamentalisme en rassenhaat grijpen om zich heen, want houvast is maar alles.

Onderwijl moorden sommigen alsof dat normaal is. Leven is allang niet heilig meer.

We zijn de weg kwijt, en monsters uit een mythisch verleden worden opgevoerd als verklaring voor onze wreedheden. Maar zover hoeven we niet te zoeken.

Er zijn massa's negatieve entiteiten om ons heen die wachten tot ze binnen mogen, en velen van ons zetten de deur wijd open. En een deur die geopend is laat zich niet meer sluiten.