

# OTHERKIN



Soort zoekt soort.

Dat geldt voor vrienden, voor alcoholisten, voor chronisch zieken, voor punkers en hiphoppers, voor sektariërs, voor bikers, voor homo's, voor terroristen en hobbyïsten, voor linksen en rechtsen, voor gelovigen, voor de rijken, voor criminelen, voor de zwarten en de Groenen en in het kort voor iedere subcultuur. Omdat iedere subcultuur graag subcultuur wil blijven en de invloed of inbreng van anderen voor de identiteit een bedreiging kan vormen, komt informatie maar mondjesmaat naar binnen en naar

buiten. Men preekt graag voor eigen parochie, maar die weten het allemaal al.

In *Fortean Times* 283 staat een verhaal over een subcultuur die me tot nu toe was ontgaan: de 'Otherkin'.

Otherkin (= andere verwantschap) zijn mensen die het gevoel hebben, of zeker weten, dat ze, min of meer, niet menselijk zijn. In de regel zijn ze niet van mensen te onderscheiden, maar dat schijnt niets te zeggen. Ze voelen het; van binnen zijn ze een eenhoorn, een alien, een vampier, een draak, een engel of een demon. Zodra ze dat eenmaal zeker weten kunnen ze hun leven anders gaan inrichten: hun gezicht verbouwen, huilen naar de volle maan, vleugels maken voor af en toe, of maagden achternazitten met een hoorn van opgerold karton op hun hoofd.

Otherkin, zegt de schrijver van het artikel, is voornamelijk een online community. Dat ben ik natuurlijk meteen naar gaan zoeken, en dan blijkt er een Otherkin.com, een Otherkin.org, een Otherkin.net, een Otherkin Eternal, en een Otherkin Alliance te zijn, benevens de nodige forums die dan weer andere namen dragen.

Maar die diversiteit is begrijpelijk, want hoewel allen hetzelfde 'gevoel' delen, moet het gevoel van een vampier noodzakelijkerwijs afwijken van dat van een engel.

Het schijnt dat een Otherkin zo ongeveer hetzelfde proces doormaakt als een homo voor hij uit de kast komt: sommigen

weten het in een flits en twijfelen niet meer, anderen doen er jaren over om zichzelf te accepteren

'zoals ze zijn'. En dan komt zo'n subcultuur natuurlijk goed te pas. Want dankzij forums, facebook en twitter kan men elkaar ondersteunen en ideeën uitwisselen. Of bovenstaande poster ophangen: "*We do exist. Get over it!*" Er schijnen trouwens ook wel bijeenkomsten te zijn waar men elkaar kan besnuffelen.

Welbeschouwd - wat is er hier zo anders dan bij de Native American identificatie met een totemdier, of het geloof in 'shapeshiften' bij de meeste culturen, inclusief de Westerse!

En de Japanse keizer dan, die volgens de overlevering van een draak afstamt? Of, om actueel te blijven, alle verhalen over hybrids, kruisingen

tussen mensen en Aliens, waar mensen met een abductie ervaring mee thuis komen? SterrenDNA? De vraag waar onze oorsprong ligt is de diepste die we kunnen stellen.

Voor de duidelijkheid: ik geloof niet in mensen met een eenhoorn diep van binnen. Van mij mogen ze, maar hier is de wens de vader van de gedachte, denk ik.

Dat we soms kunnen voelen dat er meer meespeelt dan ons dagelijkse bewustzijn en onze al te menselijke emoties en beweegredenen, en we vanuit die notie collectief ooit hebben besloten dat er een God bestaat en wij een vonkje goddelijkheid in ons dragen, dat is ons bekend. In die zin zijn we allemaal 'Otherkin'.

