

## MORNING SKY - MYTHE OF GESCHIEDENIS?



Er zijn stapels boeken geschreven over een alternatieve herkomst van de mensheid. Geschiedenis ligt onder vuur, al zou je dat niet zeggen als je de leerboekjes bekijkt. Het lijkt allemaal zo duidelijk: eerst was er de aap, en toen was er de mens. Darwin in het kort. Maar die simpele ontstaansgeschiedenis roept vragen op die de doorsnee wetenschapper niet kan beantwoorden. Dat kan niemand. Wat er bij meer kritische beschouwing opduikt zijn anomale vondsten die niet sporen met wat we denken te weten, en een enorme body aan wereldmythologie die aanwijzingen bevat voor een ander verhaal, dat fantastischer, vreemder, beangstigender en boeiender is dan dat uit onze geschiedenisboekjes.

En of dat nog niet genoeg is, zijn daar ook de tegenwoordige waarnemingen van vreemde onwaardse 'humanoids', soms van de reptielachtige soort, en de meesten van ons houden niet speciaal van mensen met schubben. Wie wel.

In een boek van Brad Steiger, expert op het gebied van 'High Strangeness' - vind ik een verhaal van een jonge Native American, *Robert Morning Sky* ▶.

Met 5 stamgenoten was Roberts grootvader getuige van het neerstorten van de UFO in Roswell, New Mexico in juli 1947. ▲ De indianen waren onmiddellijk ter plekke, voor de military kwam om al het bewijs af te voeren en de tot op de dag van vandaag gehandhaafde cover-up in gang te zetten.

Een van de aliens uit de neergestorte UFO bleek zwaar gewond maar nog in leven. De grootvader van Robert en zijn vrienden namen hem mee, verborgen hem voor de rondzwerfende militairen, en wisten hem na een maandenlang genezingsproces weer op de been te krijgen. Dat is op zich niet zo gek, want Indianen kennen healing geheimen die waarschijnlijk universeel werken, ook bij wezens met een hele andere anatomie.

De grootvader van Robert Morning Sky vertelde dat de alien 'Star Elder' werd genoemd. Die onthulde op den duur zijn echte naam: Bek'Ti, leerde de taal, en was uiteindelijk in staat om de geschiedenis van de mensheid en onze planeet rond het kampvuur mee te delen.



Eind jaren 60 begon Robert aan een religie- studie op de universiteit. Ondanks zijn trouw aan zijn grootvader begon hij de waarheid van de dingen die Bek'ti had verteld te betwijfelen. In oude boeken en documenten zocht hij naar bevestiging of verwerping van wat hij gehoord had. Drie jaar lang verdiepte hij zich in de bronnen.

Toen schreef hij zijn thesis: "Terra, een verborgen historie van de planeet Aarde."

Zoals te verwachten viel werd zijn thesis onmiddellijk afgekeurd door zijn professor, die het, in recht-gearde wetenschappelijke geest, 'een werk van blasfemie en aanstoot' noemde.

Nu een academische loopbaan voor hem uitgesloten leek, besloot Robert zijn geluk te beproeven bij UFO organisaties en researchers. Maar daar was het commentaar al niet veel hoopvoller: men vond het te legendarisch en niet geschikt voor serieuze wetenschappelijke studie.

Robert was ontmoedigd en heel boos, en hij besloot geen boek over UFO's of paranormale fenomenen meer aan te raken.

Dat veranderde toen zijn grootvader stierf . Op diens sterfbed moest hij beloven de geschiedenis van de aarde zoals die door Bek-Ti was onthuld, weer opnieuw te vertellen, ondanks de grote uitdaging die dat vormde. Tegenwoordig is Robert Morning Star actief met reizen en vertellen, en er zijn verschillende organisaties rondom hem ontstaan met websites om zijn 'geschiedenis van Terra' te verspreiden. Hier een paar inzichten:



In onze Galaxy zijn biljoenen levende wezens, 'Star Beings'. De meesten zijn humanoid, geëvolueerd uit vele soorten wezens zoals we die op aarde ook kennen: reptielen, insecten, vogels en daarnaast wezens waar wij geen voorstelling van hebben.

Een van de oudste Star Races in ons melkwegstelsel is het reptielachtige Ari-An ras, dat van dino's afstamt die zich ontwikkelden ergens in wat wij het sterrenbeeld Orion noemen. (*sterrenstelsels met een aardse naam zijn alleen 'figuren' omdat wij ze zo waarnemen, niet omdat die sterren werkelijk bij elkaar horen! In werkelijkheid liggen de individuele sterren vaak eindeloos ver uit elkaar, en het verband is dus alleen optisch.*)



Uit deze hele geschiedenis blijkt dat wij niet de enige idioten zijn die het oorlogvoeren niet kunnen laten.

Het Ari-An ras onderwerpt en moordt, en komt uiteindelijk in conflict met een ras van ergens in het stelsel van Sirius, de helderste ster aan onze hemel, uit het sterrenbeeld de Hond. En laten nou die wezens van Sirius een hondenras zijn! Dat roept associaties op met de Egyptische god *Anubis*, die ook wordt afgebeeld als een hond/jakhals: god van de onderwereld.

In ieder geval maken die Sirius gasten het zelfs voor de maatstaven van de Reptilians erg bont. Een vredesovereenkomst wordt gesloten maar weer gebroken. Daarbij wordt de *Eridu* (= Aarde) vernietigd, samen met talloze andere planeten en hun manen.

Maar koning An, van de Ari-An zendt zijn zoon Ea en dochter Nin-Hur-Sag, beide genetici, naar Eridu om haar opnieuw bewoonbaar te maken. Ze herstellen de atmosfeer, en net als in een van de StarTrek-movies wordt de aarde opnieuw en in snel tempo groen en leefbaar gemaakt. Nieuwe creaturen worden geschapen, waaronder de Apa-Mus, een aapachtig wezen dat als slaaf was bedoeld, maar intelligenter bleek dan was voorzien en zich snel voortplantte. De Sheti, een ander, onderaards

ras van genetisch gemanipuleerde werkers, reptielen, kwam in opstand en greep de macht. Toen hielden de Star Beings het voor gezien en ontvluchtten de planeet.

De Sheti overheersten de Apa-Mus en vervingen door mind-control hun herinneringen door mythen. Et Voila.

Volgens Bek-Ti is de machtsrijd nog niet uitgewoed.

Er wordt om onze Aarde en om onze ziel gestreden. Destructieve injecties zijn gegeven in de Inquisitie en in de Nazi-periode. Religieuze ervaringen zijn geïnitieerd, met 'messiassen' en verschijningen van Maria.

Graancirkels bevatten boodschappen dat we nog niet zijn vergeten.

Intussen worden we koest gehouden met een deken van elektronica, en verkeerde keuzes houden ons in toom en ver van onze werkelijke bestemming. Zoals Bek'Ti het uitdrukt:

***Je bent je eigen god***

***Je bent de meester van je lot***

***als je je de Waarheid kunt herinneren.***

Dit is ongeveer het verhaal dat Robert Morning Sky vertelt als hij de wereld rondreist.

In meer detail kan het gevonden worden hier: <http://www.theshiftofconsciousness.info/morningsky.html>

En hier: [http://www.bibliotecapleyades.net/vida\\_alien/esp\\_vida\\_alien\\_20a.htm](http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_20a.htm)

Ik weet niet wat u er van denkt. Dat er een kosmische strijd woedt, daar ben ik persoonlijk van overtuigd, maar ik heb het gevoel dat die iets metafysischer is dan tussen reptielen en hondenrassen.

Dat we ongelofelijk worden belazerd, door mensen en door onzichtbare machten, dat geloof ik ook. Niets gebeurt voor niets, en mensen zijn geboren slaven en geen meesters, wat ook onze oorspronkelijke bedoeling mag wezen.

We volgen, en laten ons leiden, in vrijwel elk aspect van ons leven, van wat we eten tot wat we denken.

Maar of de boodschap van Robert Morning Sky ons op onze eigen benen zet is de vraag. Want de strijd aangaan...met wat? Je herinneren....wat? Hoe?

Laten we aannemen dat er nog andere invloeden zijn die uiteindelijk de doorslag geven. Hopen en onze ogen openhouden. Meer kunnen we niet doen.